

## MEDITATIE

### WAT DOEN WE MET JEZUS?

*Pilatus zei tot hen: Wat moet ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt?*

Matt. 27 : 22

Pontius Pilatus is in grote verlegenheid. Onverwacht schreeuwde de menigte dat hij niet Jezus, maar Barabbas los moest laten. In verwarring roept Pilatus: *Wat moet ik dan met Jezus?*

Het volk, opgezweept door zijn leiders, aarzelt niet: Sterven. De dood voor Hem.

En Pilatus zwicht. De rechter gaat voor het onrecht, want tegenover dit joelende volk is zijn positie zwak.

*Wat doen we met Jezus?* – die vraag heeft ook onze westerse wereld en onze cultuur bereikt.

Ik las eens van de Engelse historicus Carlyle, meer dan honderd jaar geleden. Hij stond eens voor een kruisbeeld en zei: ‘Arme man, jij hebt in de wereld niets meer te vertellen’. Toen al...

Wel, als je om je heen kijkt in de wereld van vandaag, dan lijkt hij gelijk te hebben.

De officiële wereld heeft in meerderheid met Jezus afgerekend, zeker in ons land.

Jezus heeft voor velen zijn tijd gehad.

Zijn tijdgebonden denken zou niet meer passen bij moderne mensen in onze ontwikkelde, neoliberale cultuur.

Wij denken immers heel anders dan vroeger over de verhouding man - vrouw, docent - leerling, werkgever - werknemer, hetero - homo, armoede - rijkdom.

Jezus... och, hij wist niet beter.

En als gevolg van dit denken verlieten en verlaten duizenden kerk en geloof.

Ik vraag weleens aan mensen die er een punt achter zetten: wat kreeg je ervoor terug?

Het antwoord is meestal vaag, soms klinkt er nog iets van nostalgie in door.

Je bent immers zonder Jezus en zonder God helemaal teruggeworpen op jezelf. Zelfs een man als Pim Fortuyn voelde dat feilloos aan toen hij een boek schreef met de titel: *‘De verweesde samenleving’*.

Er is echter een andere kant aan onze vraagstelling. Is er op grote schaal in Europa kerkverlating, 6000 per dag, in Afrika komen er elke dag 17000 bij. Zo is er ook een ongekeerde toeloop naar Jezus toe in Azië, zelfs in China. Ik weet wel, die getallen, dat zijn

maar cijfers, maar ik zie het zo: Gods Geest werkt ook in onze tijd en het gevolg van zijn werk is dat miljoenen Afrikanen en Aziaten ontdekken wat ze met Jezus moeten doen: in Hem geloven en op Hem vertrouwen!

Weet u, ik keer de vraag eens om: *wat zal Jezus met ons doen?*

Nu zien we naar die man vóór Pilatus en het volk.

We zien: een gebonden mens, een doornenkroon, een bebloede rug en vastgeknoopte handen. Een kruis wordt voor Hem opgericht.

Hier staat de Verlosser.

Die zijn bloed stort. Die voor ons gaat. Die alles voor ons over heeft. Die ons verzoent met God. Die vrijwillig in onze plaats de dood ingaat.

‘Om van schuld en bitter lijden, ons, verlorenen, te bevrijden.’

Wat doet Jezus met ons? Ons redden van schuld en zonde, ons opnemen in liefde, ons ruimte geven voor een herboren leven.

Terug naar de vraag van het begin, maar nu persoonlijk, *uw* vraag, *mijn* vraag: wat doe ik met Jezus? En, breder, wat moet onze westerse wereld, waar het zo kil en leeg is geworden, vandaag doen met Hem?

De Engelse auteur George Bernard Shaw zei eens: ‘Waarom proberen wij het niet nog eens met Jezus?’ Een opmerkelijke uitspraak van een zeer kritisch mens... de uitzichtloosheid van de wereld bracht Hem daartoe.

Ik raad u aan in deze lijdenstijd eerlijk naar uzelf te kijken en uzelf de vraag te stellen: wat doe *ik* met Jezus?

En het antwoord moge dan zijn: ik geef mijzelf aan Hem.

U zult ontdekken dat je dan jezelf niet kwijtraakt, maar dat je een nieuw bestaan ontvangt, met Hem, met uw teruggevonden Vader. En dát leven heeft pas zin en toekomst!

Amen