

EINDEJAARSWENSEN

JAARWISSELING

Een jaar is vergleden
welhaast afgedaan
zijn tijd is versneden
zijn uur is vergaan.

Verjaard en versleten
gekerfd door de tijd
voorgoed weggevlogen
en eeuwig voorbij.

Waar is de constante
die vast in de tijd
in wisseling standhoudt
en eindeloos blijft?

Het Kind is verschenen
door herders vereerd
door wijzen bewonderd
door heersers bezeerd.

Het wil met ons meegaan
het nieuwe jaar in
en biedt ons een toekomst
van vrede en zin

EINDEJAARSWENS

Het jaar versnelt zijn trage pas
zijn dagen voelen kil
nog even en z'n tijd is om
wie zich bezinnen wil
houdt een moment de adem in
en kijkt al zoekend rond
beloften wijzen naar een Kind
zoals beschreven stond

De wisseling van leed en lief
beweegt als eb en vloed
maar de genade van het Kind
geeft onze dagen gloed
wij wensen je de liefde toe
van Hem die altijd leeft
en die voor nu en voor wat komt
zijn zegen aan ons geeft

OUD EN NIEUW

het oude jaar
besluit zijn gang
het nieuwe wenkt ons
wees niet bang
de weg naar 't Leven
loopt erdoor
een mul en moeizaam
karrenspoor
toch gaan wij hoopvol
zij aan zij
Hij die het Kind was
is nabij