

PASTORIEBEWONERS

De ene woning is de andere niet



In het najaar van 1960 betrokken wij de pastorie van de Hervormde Gemeente te Noordeloos. Adres: Noordzijde 60.

Dit huis is gebouwd in 1875. Een ruime woning met alle voordelen van dien, vooral in de zomer: koel, hoge plafonds, grote tuin met vijvertje en prieel, daarachter moestuin. De kerk betaalde een tuinman. Maar in de winter: koud, woonkamer op het noorden, geen cv maar kachels. Kolen scheppen! De kelder vochtig. In de winter 1962-'63, toen rond de jaarwisseling de sneeuw meer dan een meter hoog lag en een gure noordenwind door het huis tochtte, vluchtten we naar de keuken, waar een driegaatskachel, een allesbrander, voldoende warmte gaf.

Zelf vond ik het heerlijk in zo'n royaal huis te wonen. Met een grote studeerkamer! Soms zat ik er te lezen met de benen op de oliekachel... Maty was minder enthousiast. Had liever in een kleinere, knusse woning gewoond.

Onze dochters Willemien en Tineke zijn hier geboren.

Na ons vertrek, in 1966, werd de woning gemoderniseerd, werden de plafonds verlaagd en cv aangebracht. De collega's die na ons de gemeente dienden zullen ervan geprofiteerd hebben.

In 2020 is de pastorie in de verkoop gezet. Voor de predikant zal een gerieflijker huisvesting worden geregeld.

In januari 1966 vertrokken wij met ons gezin naar Wezep (Gld.). Daar stond een splinternieuwe pastorie klaar, pas gebouwd, in 1965. Dat was nog eens een gerieflijk pand, Zuiderzeestraatweg nr. 547, met ruim grasveld voor het huis en een moestuin achter. Weer: de kerkgemeente betaalde de tuinman.... Wat een luxe. Wij hebben er met heel veel genoegen in gewoond. Daar is onze derde dochter geboren: Anje.

We vertrokken in 1975 naar Ede. Een nieuwe functie, bij het HBO. Nog even woonden we daar in de hervormde oude pastorie (toen: Bergstraat 4, nu Molenstraat 11), tot onze eigen woning gereed was in 1976: Margrietlaan 52. Geen pastorie meer: alles veel kleiner. Maar fijn!



Maty was ermee in haar nopjes. Zij is in een pastorie geboren en getogen. Nu van een 'glazen huis' in een eigen, comfortabele woning! Geen pastorie. Of toch? Wanneer er een pastor woont is het daardoor toch een 'pastorie'?



Ede - Margrietlaan 52