



**EDE STAD 3 december 2014**

### **'HET BOEK DER BOEKEN' IN TIEN VRAGEN**

*EDE - Burgemeester Cees van der Knaap opende vrijdag 28 november de expositie 'Het Boek der Boeken' in het Historisch Museum Ede. In deze tentoonstelling zijn collecties samengebracht van de Edenaren Henk de Korte en Otto van Middendorp. Te zien zijn Nederlandstalige bijbeluitgaven vanaf de 15e eeuw. De expositie loopt tot 6 april 2015 en is voorbereid door een stuurgroep. Tegelijkertijd is een groot aantal educatieve en artistieke activiteiten georganiseerd. Emerituspredikant ds. Arie Romein is lid van de stuurgroep. In een serie van drie gesprekken met Edenaren die 'iets hebben' met de Bijbel allereerst het woord aan Romein.*

**Tekst en foto: Freek Wolff**

#### **1. Is de Bijbel volgens u het Boek der Boeken?**

„Jazeker. Je kunt wijzen op de ouderdom, de wereldwijde verspreiding, de variatie van literaire genres. Maar het belangrijkste is zijn belang als bron voor het persoonlijk geloof van mensen. Dan gaat het over de betekenis die de Bijbel heeft voor de individuele mens die houvast zoekt, inzicht in waarheid, troost in verdriet, hoop op toekomst. Een gelovig mens ervaart in dit Boek een inspiratie die van God Zelf komt.”

#### **2. Wat is uw favoriete bijbelverhaal?**

„De gelijkenis van Jezus over de barmhartige Samaritaan. Daarin wordt verteld hoe vrome lieden als een priester en een leviet met een boog om een slachtoffer van geweld heenlopen. Een outsider uit het verguisde Samaritaanse volk ontfermt zich wel over hem. Ik zie in hem een beeld van Jezus, die zich volledig gaf voor mensen in nood, ook als ongewenste vreemdeling aan de kant gezet en tenslotte gekruisigd. Het verhaal confronteert ons met de vraag: 'Voor wie ben jij een ware medemens?'

#### **3. Wat is uw favoriete bijbeltekst?**

„Ik heb er twee. De eerste is de allereerste bijbeltekst: 'En God zei: er zij licht!' Een rabbijn zei eens tegen zijn leerlingen: 'Ik kom nooit verder dan dit woord.' Dat er in de duisternis van de chaos een stem kwam, de stem van God, die het donker van de schepping licht maakt. In feite is dat het hele verhaal van de Bijbel: de strijd van Gods licht tegen de duisternis. De tweede tekst is een woord van de apostel Johannes: 'God is liefde'. De Bijbel toont ons een veelzijdig godsbeeld, maar dit is m.i. de kern van God, waar al het andere omheen cirkelt: Hij is liefde. Dat geeft mens en wereld perspectief op de zin van het leven en uiteindelijke bevrijding en vrede voor de wereld.”

#### **4. In hoeverre moeten we de Bijbel letterlijk nemen?**

„Ik houd niet van een 'of - of benadering' op dit punt. Er is veel wat we letterlijk hebben te verstaan maar de Bijbel zit ook vol metaforen, beelden. Zoals gelijkenissen en visioenen. Het gaat om de zin van de woorden en hun betekenis voor Israël en de gemeente van Christus.”

#### **5. Wat vindt u van de nieuwe bijbelvertaling 'in gewone taal'?**

„Nog niet in gelezen, maar ik zal hem zeker aanschaffen. Het riskante van zo'n vertaling is dat ze zich soms verwijdert van de grondtaal, die vaak een dubbele bodem heeft. Het mooie is dat geprobeerd wordt 'het oude Woord' voor nieuwe generaties leesbaar te maken.”

## **6. Wat vindt u het mooiste boek in de Bijbel?**

„De Psalmen. Daarin vind je het menselijk leven in al zijn facetten vertolkt. De mens in zijn wanhoop en hoop, die in zijn twijfels zoekt naar zekerheid en geloof in een helpend en troostend God. Ook de mens die boven zichzelf uitgrijpt in lofprijzing en danklied. Een magnifieke liedbundel, die miljoenen mensen heeft aangesproken en die nog steeds over de hele wereld wordt gezongen.”

## **7. Wat vindt u het moeilijkste boek in de Bijbel?**

„De Openbaring van Johannes. Moeilijk om te verstaan wat daarin gericht is op zijn tijd en daarbovenuit op onze tijd en op de verre toekomst. Het is een boek met treffende beelden, visioenen die iets willen doorgeven van de voltooiing van de wereld en het komende Godsrijk van vrede en licht.”

## **8. Welke betekenis heeft de Bijbel voor de samenleving?**

„Onze westerse samenleving is doordrenkt van bijbels erfgoed en men kan onze cultuur niet verstaan zonder bijbelkennis. Grondbegrippen voor menselijk samenleven, zoals gerechtigheid, naastenliefde, barmhartigheid, eerbied voor het leven vinden hun bron voor een groot deel in de Bijbel.”

## **9. Hoe kunnen mensen de Bijbel misbruiken?**

„Je kunt mensen met Bijbelteksten om de oren slaan. Voorbeeld: een vader die incest bedrijft met zijn kind, dat zich daartegen wil verzetten, kan beweren: 'De Bijbel zegt: eer je vader en je moeder. Je moet mij dus gehoorzamen!' Dat is een schandelijk bijbelgebruik. Zo zijn ooit de wandaden van kruisvaarders verbloemd en verdedigd met bijbelteksten.”

## **10. Wat betekent de Bijbel voor u persoonlijk?**

„Ik kan mij mijn leven niet voorstellen zonder de Bijbel. Het is mijn levens- en geloofsboek. De bijbelse boodschap geeft mij grond onder de voeten, visie voor het leven, perspectief voor de toekomst. Als theoloog en voorganger heeft de bijbel nog een extra betekenis voor mij. Ik leid kerkdiensten sinds 1958 en nog steeds is dit Boek een schatkamer waaruit telkens nieuw licht op het leven valt. Natuurlijk ben ook ik een mens van deze tijd en moderne twijfels zijn mij niet vreemd. Maar de kracht van de bijbelse woorden is mij nog altijd te sterk. En vooral de persoon van de grote bevrijder, Jezus Christus. Op hem zijn al die bijbelwoorden gericht. Ja, ik blijf erbij: het is het Boek der boeken.”

Foto:

ds. Arie Romein, lid van de stuurgroep van de bijbelexpositie: „De kracht van de bijbelse woorden is mij nog altijd te sterk.”