

## 'DIK' VAN ROMEIN

Arie Romein (1867-1936) was nog maar een jongen van twaalf jaar toen hij uit Oud-Beijerland in Vlaardingen kwam werken bij bakker Van Leeuwen die een winkel had in de Hoogstraat.

Van Leeuwen was geen gemakkelijke baas en hij wist dat ook van zichzelf. Menige knecht hield het niet lang bij hem uit. Maar Arie Romein diende hem trouw vijftientig jaar lang. Van Leeuwen beloofde hem dankbaar met een gouden horloge met inscriptie. Bood hem tevens aan een eigen bedrijfje te beginnen. Van Leeuwen was vermogend en bezat tal van woningen in de stad.

Romein durfde het voor hem gebouwde pand in de Pepersteeg, huisnummer 9, niet te kopen, hoewel Van Leeuwen hem dat aanbood voor f.4000,-. Romein koos liever voor huur, waarna Van Leeuwen hem een onverhoogbare huurprijs aanbood van zeven gulden per week.

Romein startte met bakkerij en winkel in 1904 en trouwde in datzelfde jaar met Neeltje Starre.

In 1933 werd de zaak voortgezet door zijn zoon Arie Romein (1908-1975).

Arie sr. verkocht in zijn winkel enkele specialiteiten. Grote krakelingen, Willempjes - dunne, ronde boterkoekjes - en 'dik' speculaas, kortweg 'dik' genoemd.

Heeft hij het recept voor 'dik' zelf bedacht? Of nam hij het over van Van Leeuwen? Vermoedelijk het eerste. Mogelijk bakte hij het dan vanaf 1904.

Het deeg voor het bakken van 'dik' is een mengsel van Zeeuwse bloem, basterdsuiker, margarine en eerste klas speculaaskruiden. Het wordt in een ovale plak van plm.2 cm. dikte op een bakplaat in een matig verwarmde oven (150° C) gedurende een half uur gebakken. De 'pop dik' is dan maar net gaar en daardoor zacht van binnen.

Uit traditie plette Romein de ovale plak altijd op een houten speculaasplank, hoewel de ingesneden man of vrijster in die plank nauwelijks zichtbaar was op het eindresultaat. De plank is nog altijd in bezit van mij, Arie Romein, kleinzoon van de stichter van het bedrijf. De winkel werd gesloten in 1969. Het recept van het "dik" werd verkocht aan bakker Jan Boer, die deze zachte speculaas "Dik van Romein" noemde.

Voor zover mij bekend bakte Romein geen ijzerkoekjes.



De speculaasplank