

ZINGEND GELOVEN

Spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Here van harte.
Efez.5:19 (vert. NBG'51)

Waar wordt eigenlijk in de wereld nog hartstochtelijk gezongen?

Ik denk daar, waar *idealisten* zijn.

Mensen die vechten voor hun idealen, die zingen!

Strijdliederen, ze worden gezongen door vrijheidsstrijders in landen waar onderdrukking heerst.

Ook ons volkslied, het Wilhelmus, is in zo'n strijdperiode geboren.

Maar vandaag de dag brengt ons verdeelde en verwende volk geen nationale liederenbundel voort.

Ons volk zingt trouwens in het geheel niet zo best. Natuurlijk zijn er veel goede koren, zeker.

Maar bij bruiloften en partijen komt de gewone man niet veel verder dan de toffe jongens die het willen weten en de vaderlandse fles die op z'n kop moet staan. De tophits van het populaire amusement komen en gaan. De popmuziek heeft weinig blijvers.

In de *kerkelijke* sfeer is het ook niet altijd en overal zo geweldig op zang- en muziekgebied, maar toch is de Kerk één van de weinige plekken waar mensen met elkaar zingen.

Zingen vereist *inspiratie*, dat betekent letterlijk "inblazing". De aanblazer is de Heilige Geest, want Geest, Grieks *pneuma*, betekent letterlijk "wind".

Paulus stelt die geestelijke inblazing tegenover heilloze ongeestelijke dronkenschap. Hij wil lege praat en zouteloos gedoe vervangen door adem scheppen uit de Geest en het zingen van liederen.

Het is letterlijk *zonde* dat de mens vergeet God te loven.

Toch is dat loven het doel van ons leven! Doe je het niet, dan mis je je doel. Maar de Geest van God leert ons opnieuw te zingen. Hij inspireert tot het gevulde lied. Op de toonhoogte van het geloof. Want geloven leidt tot loven!

Zo lezen we bij Paulus: "*Spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen*".

Hij noemt dus drie soorten verzen. Psalmen. Hymnen, dat zijn ook een soort psalmen. Geestelijke liederen, dat zijn liederen met een geestelijke strekking.

Psalmen zingen is fundamenteel, want je zingt daarin Gods woorden uit de bijbel zelf.

Andere liederen, gezangen dus, zijn dogmatische verzen, waarin de gemeente van Christus belijdend reageert op het Woord van God.

Geweldig, als we onszelf in die liederen herkennen en meezingen in geloofsliederen, die vol zijn van Gods trouw en genade voor onszelf en anderen.

Paulus gebruikt, denk ik, die drie *verschillende* woorden om *variatie* aan te prijzen.

Dat is ook heel reëel en levenswerkelijk. Er is het loflied, maar ook het klaaglied, danklied, smeeklied, vertellend lied. De Heilige Geest beademt tot veelsoortig zingen.

De Geest overtuigt je van je zonde - je zingt een klaaglied ("Uit diepte van ellende....")

Hij leert je op Jezus Christus zien - je zingt van zijn verlossing. ("Lof zij het Lam")

De Geest geeft je Godsvertrouwen - je zingt van geloof (" 'k Heb geloofd en daarom zing ik... ")

De Geest geeft vreugde in het leven voor Gods aangezicht - je zingt een danklied. Je zingt wat je zingen kunt over de schepping en over de liefde en over de naasten en over de toekomst.

"Zingt en jubelt de Here van harte", zegt Paulus. Doe het dus met je hart. Het moet *menens* zijn. Lieder en in de kerk en daarbuiten zijn geen randverschijnsel of versiering, maar een heilige en wezenlijke zaak! Ik beschouw dit programma's met geestelijke liederen voor onze omroep dan ook niet als een vrome versiering, maar als een essentieel onderdeel van de omroep.

In een psalm staat de indrukwekkende uitspraak: *"God de Here troont op de lofzangen van Israël"*. Het lied van de gemeente is dus als een troon, waar de Here God op zit.

Het is uw en mijn roeping deze troonzetel mee op te richten door God te verheerlijken in ons lied. Het geestelijke lied heeft toekomst, zo is ons beloofd. In Gods komend koninkrijk heeft het lied een ereplaats.

Zullen wij een koorlid zijn in het eeuwig koor van God? De Heer geeft ons daar zo graag een plaats. Laten wij Hem dan loven met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en daarin belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot eer van God de Vader. Halleluja!

*Meditatie in het programma Geestelijke Lieder van de Omroep Ede
(voorjaar 2000, bekort herhaald in Zingend Geloven 2018).*