

## LEVENSTEKENS

Verdwenen mensen  
van voorheen -  
hun wezen is vervaagd,  
maar in een diepe ondergrond  
in zand en leem gelaagd

rust nog het spoor  
van hun bestaan  
vergaan in dood getij,  
verdaan uit de herinnering,  
verzonken in 't voorbij.

In nieuwe tijden  
leven wij  
met wijder perspectief,  
maar zoeken hun geleefde spoor  
in 't donker grondarchief.

Als wij opdelven  
uit het zand  
de tekens van weleer,  
ontmoeten wij het voorgeslacht  
gestaald in wind en weer.

In huis en akker  
sloofden zij  
of jaagden in het woud,  
te kort bemeten was hun tijd  
vroeg werd hun leven oud.

Bereikt ons wel  
hun zachte roep:  
wie leeft boven ons graf,  
geef aan de mensen van hierna  
tekens van leven af.