

## HYMNE OVER DE VELUWE

1.

Wij houden van de Veluwe  
dit wild en biester land,  
het heeft een lang verleden  
dat eeuwen overspant.  
Ooit hebben grote reuzen  
en wieven in de lucht  
aan mensen angst gegeven  
in vrees voor bang gerucht.

2.

Blauwbroeken in de schemering,  
dwaallichtjes in de nacht  
wilden een mens verlokken  
die driest om spoken lacht.  
Dit land, bezet met bossen,  
is vol geheimenis,  
verhalen bleven hangen  
in mensenheugenis:

3.

Een Juffer wacht al eeuwen  
op haar verloren lief,  
een postkoets op de Hessenweg  
werd prooi van roof en dief;  
een klooster, diep gezonken,  
verdween in 't Solse gat;  
je hoort de bomen fluisteren  
van een verborgen schat.

4.

Langs beken en gehuchten  
leeft boeiende natuur,  
op heideveld en beemden  
geniet men uur na uur;  
de stadjes en de dorpen  
versieren 't olde land.  
Wie zou niet veel gaan houden  
van bos en hei en zand?

5.

In diepe donk're bossen  
verscholen in het hout,  
daar huizen wilde dieren  
in 't stille, groene woud,  
de reëen en de vossen  
het hert, het wilde zwijn,  
hun thuis is op de Veluwe  
waar zij geboren zijn.

6.

In hoeven, afgelegen  
in 't hart van Gelderland,  
houdt men zich aan het oude,  
vertrouwt op Hogerhand;  
hoe leven zij omzichtig,  
behoedzaam het hun vee  
in eerbied voor het leven  
met de seizoenen mee.

7.

Komt, laten wij toch sparen  
dit Veluws land vol pracht  
om 't zuinig te bewaren  
voor 't komende geslacht.  
Zo gaan wij in de sporen  
van Meester Gazenbeek  
en leven als tevoren  
in Neerlands mooiste streek

Geschreven ter gelegenheid van de opening van het  
Gazenbeekcentrum te Lunteren op 15 oktober 1999.  
Tekst: Arie Romein  
op een hymne-melodie uit Wales  
(ontleend aan het Liedboek voor de Kerken, Gezang 448)  
© A.Romein, Ede