

EEN GOED GETUIGENIS

Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof.
Handelingen 11 : 24

De examentijd is alweer voorbij. Het resultaat telt. Want er worden diploma's gevraagd wanneer je een baan zoekt of hogerop wil met je studie. Diploma's zijn gewenst. Maar zijn die altijd voldoende? Of komt er meer kijken als het over geschiktheid gaat?

Er wordt een geschikte man gezocht om namens de eerste christengemeente, in Jeruzalem, een onderzoek in te stellen in Antiochië. Daar komen niet-joodse mensen tot geloof. Hoe is dat gegaan? Kan dat wel? Heeft hun bekering werkelijk diepgang en is ze uit God of uit de mensen?

Men zoekt een capabel iemand om daarnaar onderzoek te doen. Een informateur met gezag!

Wie wordt afgevaardigd door de gemeente in Jeruzalem om naar Antiochië te gaan? Wij zouden iemand zoeken die daarvoor de juiste kwaliteiten heeft. Iemand met een passende opleiding, goede contactuele eigenschappen en veel ervaring.

Ze kiezen Barnabas. Is hij hoog opgeleid en in het bezit van diploma's? Nee. Van hem wordt wel gezegd dat hij *een goed man* is. Dat zal betekenen dat hij een innemend karakter heeft. Maar ook dat hij vol is van de Heilige Geest en van geloof. En dat is beslissend voor de gemeente. Hun afgevaardigde heeft misschien geen diploma's van een universiteit of HBO. Maar het is een man die de Schriften kent en de Here Jezus liefheeft. En hij is voorzien van de gave die de Geest van God hem gaf: geloof!

Wanneer Barnabas de situatie in Antiochië in zich opneemt, wordt hij blij. Hij is verheugd te zien dat in Antiochië mensen in Christus geloven. Hij ziet er de genade van God in. De Here is, zo constateert hij, ook genadig voor niet-Joden, voor Grieks sprekende heidenen. Dat is nieuw.

Barnabas wekt de nieuwe christenen van heidense afkomst op om de HEER trouw te zijn. En er gaat wat uit van hun geloof, want de gemeente groeit sterk. Velen komen tot geloof en worden gedoopt. Barnabas gaat samen met Saulus een vol jaar aan de slag in deze nieuwe gemeente, een jaar van gemeenteopbouw. Zij delen hun kennis en geloof met een 'brede schare'. De volgelingen van Christus worden in Antiochië voor het eerst '*christenen*' genoemd, mensen van Christus.

Het is van groot belang dat wij kennis en ervaring opdoen in ons leven. Een geslaagd examen mag voldoening en blijdschap geven. Diploma's zijn nodig om verder te komen. Maar nog belangrijker is, dat wij leren leven van Gods genade en aan de HEER trouw zijn. Dat wij van Christus zijn. Christenen. Daar gaat wat van uit. Dat heeft missionaire uitstraling. We mogen ernaar zoeken en om bidden, elke dag. Met belofte van verhoring, want de Geest werkt, ook vandaag.