

MODELMEENS, HOE WORD JE DAT?

"Helpt u anderen, doe dat dan in de kracht die God verleent" (1 Petrus 4:11).

De mens die je zou willen zijn, waar vind je die?

In de TV reclame? Mooie mannen met schitterende figuren en spierballen....Knappe vrouwen met prachtige ogen, een slanke lijn, glanzend haar en mooi bruin.....

Stel, je bent zo, ben je dan een modelmens?

Nee, innerlijk is minstens zo belangrijk. Dat weet je best.

Of je aardig bent, een goede vriend of vriendin, een fijne vader of moeder.

En beschikbaar voor anderen om wat voor ze te doen.

Een helpend mens. Iemand waar wat van uitgaat voor de omgeving.

Daar hoeft je niet knap voor te zijn.

Ik ken een man, door z'n haar gegroeid, veel te dik, geen figuur, kleurloos om te zien.

Maar geweldig behulpzaam voor de hele buurt. Voor iedereen beschikbaar om te klussen. Fijne kerel.

Modelmens - hoe zou *God* dat taxeren?

Tja, Hij weegt ons geloof en onze daden.

Hij meet ons naar zijn zuivere wet.

Die kun je beschouwen als een meetlat, een criterium, een norm.

Wie kan daaraan voldoen? Ik niet. U wel?

Nou, met *die* kenmerken in je achterhoofd ga je nu in de spiegel kijken.

In een denkbeeldige spiegel.

Wie ben ik? Hoe zie ik er uit? Knap, niet zo knap? Opvallend of heel gewoon?

Open voor een ander of meer ik-gericht?

Gelovig of ongelovig?

Open voor God of eigenlijk niet?

Volgeling van Jezus of 'laat maar'?

Een eerlijk mens komt tot het oordeel: ik zak voor dit spiegelexamen.

Tenzij ik mijzelf opblaas tot wat ik niet ben.

Dat moet je nooit doen.]

Je moet aan jezelf gaan werken, zegt de humanist.

Je *bent* iemand, je *hebt* wat en je *kunt* het: jezelf opbouwen tot een perfect mens.

Dat zit in je en dat kan er uit komen. Doe je best!

Houd je trouw aan Allah en de Koran en volg de route van Mohammed. Zo kun je jezelf verlossen.

Doe dat, zegt een vriendelijke moslimvriend.

Maar christenen gaan een andere weg! De route van de bijbel. Gods weg.

Petrus heeft het over 'anderen helpen'. Doe iets voor een ander.

Dat wil Jezus en Hij heeft het je voorgedaan.

De daad bij het woord, ter beschikking voor de ander.

Maar die daad is niet los verkrijgbaar.

Niet los van Jezus Christus.

En Jezus laat je niet aan jezelf over.

Hij verlost je, Hij gaf zichzelf volledig voor ons tot aan het verschrikkelijke kruis en droeg onze tekortkomingen helemaal weg.

Hij *ging* ervoor, in onze plaats gehoorzaam aan God.
Hij is de modelmens die wij niet zijn. Hij doet het voor ons.
 En hij ging niet alleen *voor ons*, maar ook *ons voor*.
 Hij nodigt ons uit Hem na te volgen en in zijn voetsporen te gaan leven.

Waar haal je nu de kracht vandaan om mens van God te zijn?
 Bij Jezus. Bron van sterk en eeuwig leven.
 En dóór Hem en mét Hem leven wij dicht bij God.
 Petrus schrijft: "*Helpt u anderen, doe dat dan in de kracht die God verleent*" (1 Petrus 4:11).
 De Here God geeft je dus de kracht om een helpend mens te zijn.
 Dan word je geen modelmens. Hoeft ook niet.
 Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht, zegt Paulus.
 Wat rest ons dan nog?
 Danken, loven, zingen.
 Zingen over zijn macht, zijn liefde, zijn geest.
 Jezus verdient het en God is er blij mee.
 En de daad bij het woord voegen.
 Woord en daad, allebei, beschikbaar zijn en blijven voor je naasten.
 Thuis, in de buurt, in de kerk, in de wijk, in de wereld

In een lied van Wille Mudde samengevat:

Heer, laat ons uw woorden horen
 en uw daden ondergaan
 opdat wij als nieuwgeboren
 mensen in de wereld staan:
 met een hart vol mededogen
 met de mensen in hun nood
 en tot woede toe bewogen
 om het heersen van de dood.

Laat het meer en meer gelukke
 dat het kwaad wordt ingetoomd
 en niet altijd weer moet bukken
 wie van recht en vrede droomt,
 tot de grote dag zal komen
 en Gij zelf een einde maakt
 aan een wereld onvolkomen -
 dan wordt alles welgemaakt.

